

10 JAAR LOKALE RADIO TE MALDEGEM

Radio Saturnus is tien jaar jong. Een dergelijke mijlpaal nodigt uit tot een terugblik op wat is geweest, een bezinning bij wat de radio-medewerkers tien jaar heeft begeesterd en beziel.

Een brokje historiek. In mei 1980 werden de eerste voorbereidingen getroffen om vanop Maldegems grondgebied illegaal te starten met een radiostation. Pionierswerk dus. Dat was in die tijd geen gemakkelijke opgave want zendapparatuur op de kop tikken was ontzettend moeilijk. Gelukkig werd iemand bereid gevonden een 5 Watt-zendertje in mekaar te knutselen. Zo gezegd, zo gedaan : op 22 juni 1980 werd Radio Saturnus in de meest amateuristische omstandigheden geboren. Met een minuscuul antennetje, een zender de grootte van een sigarendoos en een cassette-recorder werden de eerste noten muziek de ether ingestuurd. In die beginperiode werd uitgezonden vanop diverse locaties in Maldegem-centrum, en dit enkel op zaterdagmiddag. Saturnus had in die tijd een eerder geringe luisterdichtheid, maar toch leverde dit de eerste medewerkers op. De uitzendingen werden verschoven naar 's zondags van 10 u tot 19 u. Ondertussen werd in het grootste geheim een nieuwe lokatie in gebruik genomen, een opgelapt kippehok in de Halle-dreef te Maldegem-Kleit. Het zendgebied werd uitgebreid, waardoor de populariteit van Radio Saturnus pijlsnel steeg.

Begin 1981 werd een eerste grote zendinstallatie aangeschaft met een vermogen van zo'n 300 Watt en een gewicht van 250 kg. De zender kwam uit Duitsland en werd als frigo-onderdelen en electro-afval België binnengesmokkeld. In oktober 1981 verhuisde Radio Saturnus naar de Oude Kasteeldreef in Maldegem. De eerste grote investeringen werden er gedaan voor de inrichting van een life-uitzendstudio. De kwaliteit van de uitzendingen verbeterde sterk en er werd het gehele weekend uitgezonden. Splinternieuwe studio-apparatuur werd aangekocht en de platencollectie werd wekelijks aangevuld. Het succes bleef stijgen tot de eerste zwarte Saturnus-dag : 7 november 1981.

Een inval van de gerechtelijke politie legde Satur-

nus voor de eerste maal het zwijgen op. De totale uitzendapparatuur, studio's en platen werden in beslag genomen. Geld was toen niet meer voorhanden, de spaarcenten waren op...

Eén ding stond echter als een paal boven water : Saturnus moest terugkomen, hoe dan ook. Een steunactie werd op touw gezet, enkele medewerkers deden een duit in het zakje en er werd beslist om op 2 januari 1982 terug van start te gaan. Besloten werd om alles vanaf dan ook professioneel te gaan aanpakken. Een leegstaand pand langs de Vakekerkweg te Maldegem werd met vereende krachten omgebouwd tot uitzendlokatie met een voor die tijd prachtige uitzendstudio, een opnamestudio en een bar. Op zaterdag 2 januari 1982 begon Radio Saturnus een tweede maal. Met succes trouwens, want door de belangstelling in de pers wegens de inbeslagname wou plots iedereen Saturnus horen.

Om de nieuwe luisteraars niet te moeten ontgoochelen werd de studio voorzien van een telefoonlijn en speciale apparatuur om hen met hun verzoekjes rechtstreeks in de ether te brengen. Een formule die in die tijd nog maar weinig werd toegepast en een vlugge navolging kreeg bij diverse andere radio's. Het uitzendschema werd flink uitgebreid en iedere avond was Saturnus paraat van 18 u tot 22 u.

Helaas bleven de tegenslagen ook nu weer niet uit. Een voorjaarsstorm deed de antennes ombuigen en een kortsluiting vernielde de zendapparatuur. Na enkele dagen reeds werden de uitzendingen hervat.

Tijdens een hevige onweersbui sloeg diezelfde zomer de bliksem in. Resultaat : een volledig vernielde zendinstallatie. Dankzij een nieuwe steunactie van de luisteraars kon Radio Saturnus enkele dagen later opnieuw uitzenden. Wie dacht dat tegenslagen voortaan zouden uitblijven, had het verkeerd voor. Op Maldegem-kermis van alweer dat zelfde rampjaar 1982 werd de zend- en reserveapparatuur van Saturnus ontvreemd. Na een aantal pogingen te hebben ondernomen met minderwaardige apparatuur werd besloten de uitzendingen te staken. Radio Saturnus zat toen

Maldegem die aan hun huis- of ziekenkamer gekluisterd zijn, toch een betekenisvolle Kerstnacht te bezorgen door de uitzending van de Middernachtmis. En wat hierbij zo belangrijk is : het zijn signalen uit hun eigen leefwereld, hun gemeente.

Lokale radio maken betekent eveneens andere verenigingen en allerlei acties daadwerkelijk steunen. Hun inzet maximaal doen renderen, voor hen een hefboom zijn door het bekendmaken van hun activiteiten, waardoor ze meteen méér uitstraling krijgen.

Wat dat betreft mag met een gerust hart op het verleden teruggekeken worden. Nooit hebben organisatoren van humanitaire acties tevergeefs een beroep op Radio Saturnus gedaan. Denk maar aan het voorbij bewogen jaar : het Unicef Kerstconcert vanuit de Donkse kerk, de inzamelingsactie voor Roemenië, de actie Levenslijn, de solidariteitsactie voor een visueel gehandicapte. Een sleutelbegrip bij dit alles is telkens "INFORMATIE". Objectief, bondig, correct, direct. De bevolking degelijk informeren, zowel op politiek, sociaal, cultureel als sportief vlak, is een van de pijlers waarop onze democratie steunt. Voor de lokale radio is hier een belangrijke taak weggelegd : door zijn kleinschaligheid is hij als het ware geënt op de lokale leefgemeenschap, en dus bijzonder goed geplaatst om van een en ander verslag uit te brengen. Deze overwegingen doen geenszins afbreuk aan de betekenis en de grote waarde van de geschreven pers. Radio is gewoon een andere invalshoek, met andere mogelijkheden en beperktheden.

Het is niet overbodig de enorme kansen die lokale radio biedt hier nog even te onderstrepen, want de ervaring leert dat het medium nog steeds niet optimaal wordt benut. Sommige organisaties en instanties hebben het blijkbaar moeilijk om de weg naar Radio Saturnus te vinden, ondanks de

uitgestoken hand. Daarom nogmaals een oproep tot alle Maldegemse verenigingen : alle niet-winstgevende activiteiten worden volledig kosteloos bekendgemaakt. De handelszaken uit Maldegem en het omliggende Meetjesland kunnen een beroep doen op de Saturnus-radioreclame.

Na tien jaar is Radio Saturnus uitgegroeid van een amateuristisch mini-radiostationnetje tot een legaal semi-professioneel radiostation, dat wil beantwoorden aan de behoeften van de eigen bevolking.

Behalve het maken van radio, werden bovendien een aantal nevenactiviteiten ontwikkeld. Zo is er het verdienstelijke mini-voetbalteam en de jaarlijkse zomerreis die dit jaar reeds voor de achtste maal doorging.

Tot daar een terugblik op tien jaar Maldegemse radio, een verhaal van vallen en opstaan, telkens weer. Dat daarbij fouten werden gemaakt, ligt voor de hand : er waren immers geen voorgangers die het pad al hadden geëffend. De vele medewerkers zijn echter steeds rotsvast blijven geloven in het medium "lokale radio", en zij hebben keer op keer de moeilijkheden weten te overwinnen. Hun onverzettelijkheid heeft de antennes overeind gehouden. Na tien jaar staat Radio Saturnus nog steeds niet op de bovenste sport van de ladder. Er kan beslist nog veel verbeterd worden, maar een radio draaiende houden met mensen die werken op vrijwillige basis is niet altijd even makkelijk. Een hobby mag dan al een passie zijn, ze kan niet al je tijd opsorpen. Toch blijven de medewerkers hun best doen om ook in de toekomst met de beschikbare middelen en mankracht het beste compromis te bereiken. Mensen, jong of oud, die de Saturnus-ploeg willen komen aanvullen en versterken zijn trouwens van harte welkom. Zij zullen kennismaken met een ontzettend boeiende bezigheid, waarbij permanent contact met de medemens gegarandeerd is.



Tien jaar "radio-activiteit" te Maldegem : tijdens het jubileumfeest overhandigt burgemeester Rotsart de Hertaing een geschenk aan voorzitter Robbie Van Gelderen.